

Beste vrienden,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van stichting Hope and Healing. Onze stichting zet zich in ter ondersteuning van Jan & Elizabeth Tuinier, die met hun dochter Isabella (12) werkzaam zijn in de Dominicaanse Republiek, in samenwerking met Crossover Cups Mission. Daarvóór zijn zij jarenlang betrokken geweest bij Mercy Ships.

In deze nieuwsbrief berichten we in tekst en beeld van het bezoek uit Nederland, info over de actuele hulp die aan diverse groepen en mensen wordt verleend in la Unión en andere dorpen en de persoonlijke ervaringen van de familie Tuinier hierbij. Op de laatste pagina staat een bijzondere oproep voor steun aan een hoogbejaarde man.

Wij danken u en jou opnieuw voor uw steun en gebed. Hartelijke groet van het bestuur van st. Hope and Healing:

Arjan de Pee — Carla Reurink
Hans Schaap — Hans Bauke Tuinier —
Chris Vroon



Hallo
allemaal!

Het is weer eens
zover, een teken van leven. Net
zoals bij jullie, vliegen ook hier
de dagen om. Voor je het weet
is er weer een maand voorbij!

Bezoek uit Nederland

In augustus hebben we enorm
genoten van nog meer bezoek
uit Nederland! Eerst hadden we
broer Hans Bauke, compleet
met zijn hele gezin op bezoek.

Erg leuk om eindelijk neefje Mats in
levende lijve te ontmoeten! We hebben een prachtige tijd
gehad, waarin we samen de missie in gedoken zijn, maar ook
konden genieten van rusttijd met elkaar. Daarna kwam de
familie Verboom langs met 5 man sterk, officieel geen fami-
lie, maar we kennen elkaar al vele jaren en hebben met hen
al veel meegemaakt! We mochten met beide families
prachtige dingen zien. Ook waren zij getuige van de harde
kant van de missie: problemen en situaties waarin wij het
vaak niet meer weten en het echt moeten overlaten aan
wijsheid van Boven.



*Neefje Daan
op bezoek in
de vuilnisbelt-
community,
helpt met
koffiebonen
malen.*



Volwassenenles in lezen en schrijven

Nieuwe groepen

De afgelopen weken hebben we ook enkele nieuwe groepen kunnen opstarten in La Union, het dorpje waar onze vrienden van de vuilnisbelt wonen. Op dit moment hebben we een cursus voor volwassenen om te leren lezen en schrijven. Tegelijkertijd gaan we niet alleen het alfabet door, maar ook

de Bijbel. *A is van Abraham*, etc.

Daarnaast hebben we nu twee keer per week een programma met jongens van rond de 20 jaar oud, een combinatie van sport (basketball) en een gespreksgroep. Het is bij uitstek de groep mensen in het dorpje die verkeerde keuzes kunnen maken. We hebben een programma waarin we samen met hen kijken naar onderwerpen zoals: waarom ben ik geboren, wat is het doel van mijn leven, wat is het doel van God voor mijn leven, etc. Het is niet eenvoudig om een groep van 20 wilskrachtige jongeren van rond de 20 bij elkaar te houden en te motiveren. Maar het is wel heel gaaf.

Vechtpartij

De allereerste keer dat we samen kwamen met deze groep eindigde in een vechtpartij. En er was een krachtig geluid vanuit de groep: volgende week gaan we terug met messen en stokken!

In onze eerste discipelschapsles daarna kon ik de vechtpartij en hun reacties daarbij mooi gebruiken om uit te leggen dat de basketball-groep zoveel meer is dan een bal in een ronde hoepel gooien! Soms vragen we ons wel eens af: waar zijn we aan begonnen...!?!? Maar ook weten we dat het niet ons werk is, maar dat Jezus in hun harten werkt. Wij zijn maar een klein instrumentje!

Kinderprogramma's op zaterdag

Het wekelijkse zaterdagprogramma voor de kinderen is elke week ook weer een mooie uitdaging. Tussen

de 60 en 90 kinderen komen dan in het basketball court om te luisteren naar de Bijbel, wat muziek erbij en natuurlijk knutselen of iets dergelijks.

Wij als gezin zijn nu vooral op de vuilnisbelt-community gefocust voor de zaterdag-club. Maar intussen gaat ons lokale team in Paradijs Community ook 'gewoon' door! Het lokale jeugd-team is prima bezig daar en het is mooi om te zien dat wij daar persoonlijk niet hoeven te zijn om alles te laten draaien.



Elizabeth met een groepje van haar meiden, tijdens het knutselen als onderdeel van hun discipelschapsgroep.

In de brand

Mocht je ons via Facebook (Hope and Healing) geregeld volgen, dan heb je kunnen zien dat de vuilnisbelt wekenlang in de brand heeft gestaan. Er waren een aantal dagen dat we niet konden gaan omdat de rook te erg was. Helaas stopt het onze vrienden niet, want met een dollar per dag kun je je niet veroorloven om een aantal dagen niet te komen. Het is letterlijk: als je niet werkt, zul je ook niet eten....

De baby's in het babymelk-programma groeien allemaal prima door! Echt heel mooi om dat directe resultaat te mogen zien. De tweeling waar het allemaal mee begon, een jaar geleden, is kerngezond en langzaam maar zeker gaan we afbouwen met de melkpoeder-hulp voor hen. Er zijn intussen alweer andere baby's die onze hulp ook nodig hebben.

Een Cups-actie heeft weer tientallen kinderen kunnen helpen aan het begin van het schooljaar met schoolkosten, nieuwe rugzak en nieuwe schoenen voor hen die eraan toe waren!



Schoolschoenen voor 30 kinderen van de vuilnisbelt-community

Gezin

Isabella is druk bezig met school, sinds September hebben we Tori naast ons wonen, ze komt uit Amerika en haar hoofdtaak is om Isabella door school te helpen dit jaar! Het gaat erg goed, de resultaten zijn duidelijk beter, en dat is eigenlijk niet zo goed voor mij (Jan) omdat ik vorig jaar haar school begeleidde... Ik denk dat ik ben ontslagen als leraar....!



Isabella met Tori, haar begeleider voor homeschooling.

We zitten weer middenin het seizoen van orkanen, dus we houden het allemaal goed in de gaten! Verder hebben we de eerste krachtige aardbevingen nu meegemaakt, een nieuwe ervaring voor ons. Ons huis heeft wel een aantal duidelijke scheuren in het beton, maar ja, wat doe je eraan?!

En zo gaan we de laatste maanden van het jaar alweer in. Binnenkort hopen we een team te hebben hier die waterfilters uitdeelt aan gezinnen, iets waar wij nauw bij betrokken zijn. En daarna komt er nog een team om een nieuw huisje te bouwen in de vuilnisbelt-community! Drukke tijden!



"Wie één van deze kleinen slechts een beker koud water geeft... hij zal zijn loon beslist niet verliezen." - Matteus 10:42

We danken jullie voor je steun aan onze missie hier! Vele groeten vanuit de noordkust Dominicaanse Republiek!

Jan, Elizabeth en Grace Isabella



Naiki, 18 jarig meisje met Down syndroom in schooluniform. Schoolgaan wordt gesponsord door een sponsor van Hope and Healing.

Oproep: sponsor(s) gezocht voor 'opa' Blanco

De hoogbejaarde Blanco strompelt nog elke dag van La Unión naar de vuilnisbelt om wat geld te verdienen. Er is geen pensioen voor hem en hij heeft geen familie. Voor €50,- per maand kunnen we voorzien in zijn levensonderhoud. Wie doet er mee? Met 4 sponsors van €12,50 per maand zou hij enorm geholpen zijn. Als u/jij daaraan wilt bijdragen, mail dan naar: info@hopeandhealing.nl.

ST. HOPE AND HEALING NIEUWSBRIEF 55 — OKTOBER 2018

Stichting Hope and Healing
p/a Fort Honswijk 2
2926 VJ Krimpen a/d IJssel

www.hopeandhealing.nl
info@hopeandhealing.nl

Bankrekeningen:
NL14 RABO 0361963548
NL35 INGB 0009428954
t.n.v. stichting Hope and Healing
ANBI erkend